

VOORWOORD

Wat hier volgt, is de vertaling van een boekje waarvan reeds drie uitgaven het licht zagen. Nooit zag men een officieel boekwerk in al de gewesten van de Oude en van de Nieuwe-Wereld zooveel bijval genieten. Er wordt immers zooveel gesproken over de Zaailanden van het Westen, dat de algemeene nieuwsgierigheid gedurig meer en meer aangeprikkeld wordt, en dat langs alle kanten den wensch wordt uitgedrukt om nog beter ingelicht te worden.

Ik heb hier franse, engelse en duitse afdrucksels van dit hoogst belangrijk boekje gevonden, maar geen enkel vlaamsch. Dit mocht zoo niet blijven duren. Ik heb van den heer Minister van Landbouw een verhoor bekomen, en heb langen tijd met hem over de belgische Landverhuizing gesproken. Het gouvernement zal voor de Belgen, die zich hier willen vestigen, alles doen wat mogelijk is. Wat de vertaling van het officieel vlagschrift betreft, die vond men, na gegeven uitleggingen, zeer nuttig en ik werd niet de zaak gelast.

Vooraleer Ottawa te verlaten, waar ik den achtbaren Minister Pope had aangetroffen, had ik het genoegen eerwaarde priesters te ontmoeten, die als geloofszendelingen in het Verre-Westen gereisd hadden. Zij spraken met geestdrift over die streek, waar meer vruchtbare zaailanden te vinden zijn dan in geheel Europa.

Elken dag vertrekken een groot getal Europeesche huisgezinnen naar het Verre-Westen. Zoo suel vermeerdert aldaar de bevolking, dat men dorpen en steden om zoo te zeggen als bij tooverslag uit den grond ziet oprijzen. Winnipeg, onder andere, is, na een tienjarig bestaan, een zoo belangrijk middenpunt geworden, dat men het met de rijkste steden der wereld mag vergelijken.