

Svenska Canada = Tidningen

The Swedish Canada News

ARG. (YEAR) 32

LÖSNUMMER 10 CENTS

WINNIPEG, MANITOBA, TORSDAGEN DEN 7 Februari, 1924.

LÖSNUMMER 10 CENTS

Nr. 6

Ex-president Wilson har avlidit

Ex-president Wilson var en av världens största idealister, skapare av Nationernas Förbund och de beryktade 14 punkterna.

Kondoleanskrivelser och telegram strömma in från alla världens håll. Landsörräder i F. S.



Åter har den stora och mäktiga amerikanska nationen kätats i landsörråd. Denna gång har den förloren en personlighet, vilken varit förgrundsgestalt i världen under de senaste tio åren, nämligen förre presidenten Woodrow Wilson.

Efter en sjukdom, som han ådrog sig redan i Paris 1918, avsmunade fadern till Nationernas Förbund, de fjorton punkterna, "Free Life" och "The New Freedom" m. m. söndagen den 3 februari kl. 11.15 f. m. Trost och härlig genom kampen mot döden, som började redan innan han lämnade Vita Huset, söt mannen, som ledde den amerikanska nationen genom åtta av historiens märkligaste år, sina ögon och hjerter tytt och fridfullt bort. Vid hans dödsbåd befinner sig hans maka, Mrs. Wilson, dottern Margaret samt hans livvakt Dr. Grayson.

Underrättelsen om Mr. Wilsons död spred sig med utomordentlig hastighet i huvudstaden och kort efter dödsbådet sändes underrättelsen till armén och flottan och till de amerikanska sändebuden i alla länder och kort därefter började sympatibegäran instrumta från alla världens hörn. Den samlade kongressen

RYSK PROTEST MOT FÖRENTA STATERNAS BOKS FREDSPRIS ORSAKAR TVIST

Amerikanska fartyg ha brutit mot internationella lagar genom att intränga i ryska hamnar utan tillåtelse.

Maxim Litvinoff, biträdande utrikesminister i Ryssland, har tillämnat statssekreterare Hughes i F. S. ett telegram, vari protesteras emot, att fartyg under amerikansk skydd och kontroll inträngt i ryska hamnar. Litvinoff upplyser om att "Bear" kom in i Koltzshina i Sanavoya-bukten vid den ryska Stillahavskusten förliden september, samt att den amerikanska förstoraren No. 223 inlöpte i Batums hamn i Svarta Havet den 15 jan.

Han påstår att detta är ett brott mot den internationella lagen, isynnerhet som tillåtelse ej begärdes av vare sig regeringen eller hamnmyndigheterna.

"Sovietregeringen anser sig tvungad till att protesteras emot införslaget, som stå under kontroll av Förenta Staternas regering och förväntar att denna läser nödvändigheten av, att de internationella lagarna upprätthållas, och förbindar att dylika handlingar upprepas i framtiden", heter det i telegrammet.

Sir Arthur Currie ambassadör till F. S.

Majorgeneral Arthur Currie är på tänkt som Canadas ambassadör till F. S.

Washington tillfredsställd med arrangemangen.

För någon tid sedan meddelade vi, att en canadensisk ambassadör i den närmaste framtiden skulle komma till stationerad i Washington. Nu kommer meddelande i pressen, att om majorgeneral Arthur Currie, president vid McGill universitet i Ottawa, accepterar anställningen, kommer han att utnåmas därtill. Kabinetet har haft frågan på tal, men hittills har ej Currie gett ett bestämt svar. Det antages emellertid att han kommer att acceptera utnämningen. Sir Lomer Gouin har rockat varit på tänkt, men har undangett sig.

General Currie intogs en framstående ställning under kriget. Då kriget bröt ut 1914 blev han utnämnd till brigadchef av The Second Canadian Infantry Brigade, bland vilkas bataljoner även befann sig "Little Black Devils" från Winnipeg. I september 1915 efterträdde han General Alder som kommandör för The Canadian Corps, efter lord Byng, vilken utsetts till kommandör av den tredje Brittiska armén. Vid sin återkomst till Kanada erhöi han rang och värddighet av general.

1920 lämnade han sina militära befattningar och var då utnämnd som president för McGill universitet. Utnämningen är ej ännu officiell. I Washington har man emellertid mottagit underrättelsen med belåtenhet och synes vara synnerligen angeläna, att hälsa en representant från Kanada välkommen till F. S.

Rykoff-Lenins efterträdare

Påstås vara en Lenins trogne efterföljare och synes sakna aktiva motståndare.

Trotsky kvarstår ännu som krigsminister.

Ivanovitch Rykoff har valts som Lenins efterträdare, såsom ledare för kommissariädet. Leon Trotsky kvarstår som krigsminister. Rykoff har fyra medhjälpare: Leo Kamenoff, vilken kom att ordförande i arbetare- och försvarsrådet; M. Toporov, livsmedelskommissarie; M. Charbar och M. Orkalavil, premier i Georgia.

De senaste åren tio federala kommissarier. Förutom kommissariädet, har parlament utsett en exekutiv styrelse, bestående av 21 medlemmar, 7 från nationaliteternas Råd, 7 från det federala rådet och de andra sju utses av dessa fjorton. M. Kalesin, "den ryske jordbrukspresidenten" kvarstår som president för den exekutiva kommittén, med M. Petroff, president för Ukrainens central kommitté och M. Tchoriakoff, president för Vitre Russias kommitté, såsom vice presidenter.

Enligt federala konstitutionen ha såväl kommissariädet, som den exekutiva kommittén, exekutiva och legislativa maktbefogenheter mellan parlamentets sessioner.

Rykoff, som enligt pressen är svulstig av sig, har ej varit i tillfälle att övervara de senaste konferenserna mellan de nya styresmännen. Hans härkomst från jordbrukarefolk gör att han hoppas på ett odelat stöd från jordbrukarebevakningens sida. Han är en sträng och konsekvent anhängare av Lenin och har få, om några aktiva motståndare i kommunistpartiet.

NOBELSKA FREDSPRIS TILL E. D. MOREL

I England har ett antal ledande personligheter bland arbetarna rekommenderat, att den Norske Nobelkommittén måtte tilldela innevarande års fredspris till pacifisten E. D. Morel. Bland undertecknarna till denna rekommendation märkas: Ramsay MacDonald, Lord Parmoor, C. P. Snowdon, Arthur Henderson, Philip Snowden, F. W. Jewett och Margaret Bonckfield, — samtliga medlemmar av det brittiska kabinettet.

Efter att ha påpekat Morels kampanj mot Kongo-brutalliteterna, under åren 1900—1912, göra de följande tillägg: "Sedan krigsutbrottet 1914 arbetade han beslutamt och utan att kompromissa, trots att bittert motstånd och förföljelse, för genomförandet av de allmänna valen.

Kabinettförändring. Allierad kontroll över järnvägarna.

Fransmännen föreslå gemensam kontroll över järnvägarna i Rhen- och Rhenprovinserna för att försäkra sig om skadeståndets betalning.

MacDonald fordrar att Nationernas Förbund får överinseende över korporationen.

Från Paris meddelas, att franska regeringen annar framslagna ett förslag till brittiska regeringen, att England förenar sig med Belgien och Frankrike i en interallierad korporation för att övertaga järnvägarna i Rhen- och Rhenprovinserna. Denna korporation skulle efterträda den fransk-belgiska regimen, vilken nu sköta järnvägarna frågan.

Fransmännen anse, att engelsmännen mycket väl kunna gå med på detta projekt, utan att därför förmå sig ett erkännande av Rhen-occupationen; — man baserar denna uppfattning på det antagandet att Tyskland skulle vara villigt, att acceptera ett dylikt arrangemang, hellre än att under ett flertal av år vara tvungna att tolerera den motbjudna fransk-belgiska skotandet av järnvägarna.

Enligt den av fransmännen uppgjord planen komma de 16,000 franska och belgiska järnvägsmän, som nu äro sysselsatta vid järnvägarna att avlägnas och ersättas av tyskar, — tyska myndigheter skulle få övervaka skotandet av järnvägarna, — men den föreslagna interallierade korporationen skulle ha överinseende över verksamheten och — ta rätt på vinsten, som skadeståndsbetalning. — Det är tydligt att denna plan skulle göra ett slut på friktionen mellan fransmännen och engelsmännen över Köln-distriktet.

Vad som uppges vara av större betydelse är fransmännen tro, att en internationell kontroll över Rhen-järnvägarna skulle utgöra den bästa säkerhetsgaranti, man kunde önska sig, allidestund transport av trupper

Dukhobor avresa till sitt hemland

Ha av sovjetregeringen inbjudits att återvända till Ryssland.

Förutom en väcker sparsamt slant ha de här samlat värdefulla jordbruksfarenheter.

En massutvandring av dukhobor kommer i den närmaste framtiden att äga rum, om de underhandlingar som f. n. pågår att avyttra deras land kunna slutföras. Det gäller omkring 2,000 dukhobor, vilka under en följd av år ha haft en större koloni i Kamsack, Sask., men nu på Sovjet-Rysslands uppmaning äro återvända till sitt land igen. De komma att avresa i någon gång i april, vilken med en red i förbyrd anrår, vilken skall föra dem direkt till Odessa, varifrån de transporteras till det redan utvald jordområde i Krim-Ryssland.

De tre tusen dukhobor anseas vara gradan av de 12,500 dukhobor, som slagit sig ned i Kanada. Såsom medlemmar av självständiga Dukhobor-Orden, ha de sedan lång tid tillbaka avkastat sig Peter Verigin-öket och blevo självregerande, semikomunistiska progressiva farmare. De sammanslå ej sina inkomster till en enda stor fond, såsom de ursprungliga Verigin-dukhuborna utan placera dem i banker. De ha forskaffat sig moderna farmar och komfortabla hem. Många av dem hava graderat från jordbrukskolor och andra skolinstitutioner och ha erhållit en rätt god skolundervisning. De ha frångått en hel rad av sina traditionella seder och några nakna parader eller fanatiska religiösa ceremonier ha de ej utövat. De tala engelska och äro inpalunda i opposition till skolor. Om man undantager dess semikomunistiska odling och skördande av de olika jordbruksprodukterna, så likna de vilken annan intelligens och praktisk farmaregrupp som helst; — möjligen med det undantaget, att de övertäffa sina andra bröder då det gäller driftighet, arbetsambet och duglighet. De hade av alla tecken att döma rätt lätt för att transformeras och man hade haft en förhoppning, att de inom ännu några år skulle ha helt frigjort sig från alla sina ryska traditioner och blivit helt assimilerade som canadensiska medborgare.

Sovietregeringen i Ryssland har emellertid inbjudit dem att återvända och erbjudit dem vissa förmåner och nu har längtat till det gamla hemlandet blivit dem för stark och de ha beslutat att återvända. Anledningarna till avflyttningen torde vara många. Huvudsaken synes emellertid vara, att dukhoborna ej synes vara belåtna med det ekonomiska resultatet av sitt arbete.

Allierad kontroll över järnvägarna.

Fransmännen föreslå gemensam kontroll över järnvägarna i Rhen- och Rhenprovinserna för att försäkra sig om skadeståndets betalning.

MacDonald fordrar att Nationernas Förbund får överinseende över korporationen.

Från Paris meddelas, att franska regeringen annar framslagna ett förslag till brittiska regeringen, att England förenar sig med Belgien och Frankrike i en interallierad korporation för att övertaga järnvägarna i Rhen- och Rhenprovinserna. Denna korporation skulle efterträda den fransk-belgiska regimen, vilken nu sköta järnvägarna frågan.

Fransmännen anse, att engelsmännen mycket väl kunna gå med på detta projekt, utan att därför förmå sig ett erkännande av Rhen-occupationen; — man baserar denna uppfattning på det antagandet att Tyskland skulle vara villigt, att acceptera ett dylikt arrangemang, hellre än att under ett flertal av år vara tvungna att tolerera den motbjudna fransk-belgiska skotandet av järnvägarna.

Enligt den av fransmännen uppgjord planen komma de 16,000 franska och belgiska järnvägsmän, som nu äro sysselsatta vid järnvägarna att avlägnas och ersättas av tyskar, — tyska myndigheter skulle få övervaka skotandet av järnvägarna, — men den föreslagna interallierade korporationen skulle ha överinseende över verksamheten och — ta rätt på vinsten, som skadeståndsbetalning. — Det är tydligt att denna plan skulle göra ett slut på friktionen mellan fransmännen och engelsmännen över Köln-distriktet.

Vad som uppges vara av större betydelse är fransmännen tro, att en internationell kontroll över Rhen-järnvägarna skulle utgöra den bästa säkerhetsgaranti, man kunde önska sig, allidestund transport av trupper

SNOWDEN REDUCERAR MILITARANSLAGEN

Englands nye finansminister reducerar utgifterna och förminskar den civila tjänstemannakåren.

Englands nye finansminister Philip Snowden har i sitt utarbetade budgetförslag, i flera avseenden buggat fatt i storstora för att reducera de betungande statsutgifterna. Betydliga förminskningar i anslagen till flotta och armé, samt till den civila tjänstemannakåren komma såväl att äga rum. Det beräknas att anslaget kommer att minskas med i runt tre millioner pund sterling. Flottans budget kommer också att minskas. Dessutom kommer ett tusentals tilläggs civila tjänstemän att avskedas.

Reducering av tjänstemannakåren i Whitehall har redan börjat, i allt 700 personer vid pensionsdepartementet, samt 149 personer vid amiralitetet uppsagts. Ett 20-tal kontorsbiträden vid avlysningskontoren ha avskedats. Tidningspressen har påbörjat en hetsig kampanj mot Snowdens försök till reducering av armé och flottans anslagen.

Dr Ernst Schweninger, vilken i många år var först Bismarcks läkare och hindrade honom från att bli för fet, avled den 14 dennes i München, 73 år gammal.

På de senaste sju-tio dagarna ha 81 självmord förekommit i Breslau i Schlesien. Mittionsex procent av självmorden sägas ha berott på brist på födoämnen. Medan det finns fullt upp på landsbygderna, är det stor brist i städerna.

Äldste tidningsmannen, Amable Maillie Saint-Prix, avled den 19 dennes i Paris, nära 104 år gammal. Han var i flitig verksamhet ända upp till sin dödsdag. Hans sista bidrag till en veckotidning i Paris trycktes dagen efter hans död.