

Svenska Canada-Tidningen

THE SWEDISH CANADIAN FARM and HOME JOURNAL

FEAR 29

WINNIPEG, MANITOBA, TORSDAGEN DEN 11 JUNI 1931

NO 24

Vasarna samlade utanför Parlamentet

ett ståtligt minne i Svensk-Canadas historia.

Efter ett i allo synnerligen lyckat möte, avreste i lördags eftermiddag klockan 5:35 de av Vasordens Storloges exekutiva rådsmedlemmar, som under tvenne dagar gästade Winnipeg.

Uppehållet här i staden fick karaktären av en officiell hyllning, icke bara för Vasorden utan även för det svenska namnet som ett helt och den kanske mest storslagna, men på samma gång så ytterst enkla ceremonien i Parla-

mentet, då Canadas fana överlämnades till Storlogen, bevisar säkerligen bättre än ord, det intresse som över allt från officiellt håll gör sig gällande här i landet, då det gäller att hedra det svenska namnet.

Ankomsten till Canada.

Före ankomsten till Winnipeg, avlade Stormästaren och

Forts. å sid. 13.

Storlogens ledamöter vid parlamentet.



Omedelbart efter fanpresentationen. Fr. v. t. h. A. M. Anderson, Leonard Engquist, Stormästaren Oscar S. Ohlander, John N. Ostling och Carl G. Nilson. I bakgrunden Ingvar Bruzell, bärande fanan.

Stamp-kommissionens rapport framlagd.

Uttalar sig till förmån för s. k. "future trading".

Den med stort intresse emotsedde rapporten från Stamp-kommissionen har nu framlagts för underhuset i Ottawa. I det stora hela uttalar sig rapporten till förmån för s. k. "future trading" i spannmålshandeln.

Kommissionen framhåller systemet som förmånligt för farmarna, vad priserna å spannmålen beträffa, men medger att det onekligen kan ge anledning till viss fluktuering på marknaden.

Rapporten upptager en generell behandling av det omfattande materialet jämte fyra avdelningar, omfattande statistiska ekonomiska meddelanden samt sammandrag av de för kommissionen avgivna vittnesmålen. I avslutningen ingår en sammanfattning av kommissionens arbete jämte motivering för kommissionens favoriserande av s. k. "future trading." Vidare förslag om inspektion från regeringens sida samt inrättandet av en slags kontrollbyrå, till vilken farmare och andra i spannmålshandeln intresserade personer skulle vid behov kunna framställa sina klagomål eller förfrågningar.

Man dödar 19-årig hustru.

Ett ohyggligt familjedrama utspelades i förra veckan i Souris, Man., när James McGrath ihjälslår sin 19-åriga hustru. En syster till den mördade, Miss Ida Bloomfield, som var vittne till mordet, berättar att McGrath, som just kom in i huset med sin lille son på armen, kastade denne på golvet och gick till anfall mot sin hustru. Han slog först omkull henne och grep sedan en kniv, med vilken han tillfogade henne flera svåra sår. Hennes syster sprang bort för att hämta hjälp, men när hon återvände sprang mördaren bort från platsen. När han senare skulle gå in i ett hus i samhället blev han arresterat. Tillfrågad om orsaken till sitt dåd svarade han endast: "Jag dödade henne därför att jag älskade henne."

1,160 postmästare avskedade.

1,160 postmästare ha på en tid av 8 och ett halvt år avskedats. Största manfallet skedde under 1927 då ej mindre än 389 posttjänstemän erhöles avsked. Antalet avsked i provinserna fördela sig på följande sätt: N. S. 267; N. Brunswick 163; Ont. 124; Man. 49; Sack. 72; Alta 58; B. C. 22; P. E. Isl. 11.

En modern Enoch Arden

Man och hustru förenade efter 23 års skilsmässa.

"Camall kärlek rostar aldrig."

Att verkligheten mängen gång är underbara än dikten är ett påstående, som i dessa dagar erhållit sin bekräftelse i en modern version om Enoch Arden.

Efter 23 års bortovaro har mr. Axel Hermenson för närvarande bosatt i Duluth, Minn., sökt kontakt med sin familj, sedan han fått sig bekant att intet längre hindrar hans återvändande till densamma.

Berättelsen om det märkliga öde, som drabbat mannen och hans familj, är lika spännande som den bästa roman.

Tråkiga familjeförhållanden föranledde nämligen hans hustru att söka få mannen omhändertagen på asyl såsom sinnessjuk och man förde honom också till Winnipeg, dock utan att vidtaga någon undersökning av hans sinness tillstånd. Han återvände till Sandridge, Man. där han vistades en kort tid under vilken hustrun och hennes broder omhändertogs som sinnessjuka. Även denna gång visade det sig att man begått ett misstag, och hustrun och bro-

Forts. å sid 7.

Midsommartinget i Wadena, Sask.

Lovar att bli Svenska Förbundets största Sommarfest. Färdvägen blir ett högtidligt ögonblick.

Det återstår nu ej många dagar till Svenska Förbundets i Canada årsmöte och Midsommartinget i Wadena, Sask., den 26, 27 och 28 juni, vadan det torde vara på tiden, att det innehållsrika programmet framlägges för allmänheten.

Lokalavdelningarna i Wadena, Edfield och Hendon svara gemensamt för värdskapet, och den lokala kommittén har i samarbete med Förbundsstyrelsen, Board of Trade och Wadena Sports Committee utarbetat ett program, som kommer att fylla de trenne mötesdagarna med allt som hör till en sommarfest. Wadena Town Council har således förhyrt den stora G. V. Hall, som ställts gratis till årsmötets förfogande. Hallen kommer att smyckas med grönt och blommor samt svenska och canadensiska flaggor. Board of Trade svarar för att hela staden iklädes sig en festlig skrud under mötesdagarna, och Wadena stads ordinarie Sportskommitté arrangerar gemensamt med den lokala kommittén ett omväxlande och rikhaltigt sportsprogram å Fair grunden, lördagen den 27.

Forts. å sid 7.

Bennetts budget---

ett allvarligt bakslag för Canadas näringsliv.

Canadas årliga budget gårder för att möta de nödframlades för parlamentet i vändiga utgifterna. Det fram-Ottawa den 1 juni. I ett tal gick med all tydlighet att pressom varade i två och en halv timme redog orde premiärminister Bennett för landets finansiella ställning, diskuterade handel och sjöfart samt lämnade uppgifter om inkomster och utgifter för innevarande fiskalår, som slutar den 31 mars 1932. Mr. Bennett slutade sitt tal med att lämna upplysningar om vad regeringen ämnar företaga för at-

Forts. å sid. 13.

Vasarna samlade utanför Botaniska trädgården.



Fr. v. t. h. Motorcykelpolisen Tongstad, konsul Hermanson, J. A. Gustafson, Leonard Engquist, A. W. Hammarstedt, Axel Pearson, Chris. Forsstrom, John H. Ostling, Carl-E. Rydberg, Mrs. Carl-E. Rydberg, Stormästaren Oscar S. Ohlander, Mrs. Chas. Gustafson, C. H. Nilson, Mrs. S. Hammarstrand, Mr. John Scott (ledamot av turistbyrån), Col. G. F. C. Pousette, A. M. Anderson, Carl G. Nilson och Lars Mattson.

Efterverkningarna av Adalskonflikten.

Stockholm den 31 maj. — Adalskommissionen är nu i full verksamhet med förhör i Stockholm, varefter den fortsätter med förhör uppe i Adalen. Utredningen beräknas bli färdig i slutet på juni.

En deputation av arbetsviliga uppvalde på lördagen socialministern och framställde krav på åtgärder för täckande av deras förluster i samband med oroligheterna i Adalen. Socialministern förklarade, att framställningen kommer att prövas i vanlig ordning.

Stockholm den 2 juni. — Obduktionsprotokollet över dödsfallet vid Lundekravallerna är nu överlämnat till vederbörande myndigheter. Av detta framgår, att dödsfallet i de flesta fall förorsakats av rikoschetterande kulor.

Adalskommissionen fortsatte under tisdagen förhör med arbetsviliga från Adalskonflikten. Den kommunistiske riksdagsmannen Spångberg har åtalats av Örebropolisens för smädelse mot regeringen. Även syndikalistledaren Björklund har åtalats för deltagande i oroligheterna i Söderhamn. I samband med Adalsaffären har stuvarearbetaren Ståling dömts till tre månaders straffarbete, för att han hindrade polisbefäl i tjänsteutövning.

Starkt behov av nederbörd.

Torka och insekter anställa stor skada på grödan.

Det råder ett starkt behov av nederbörd i så gott som alla delar av landet, och de senaste rapporterna meddela, att torka och insekter anställt stor skada å grödan. På flera platser har man sätt in stora arealer, särskilt i Saskatchewan.

Ett kraftigt och ihållande regn anses dock kunna rädda stora områden. I södra delarna av prärieprovinserna, där vinden och torkan anställt de största skadorna, betecknas situationen som synnerligen kritisk.

De rådande förhållandena ha haft sitt inflytande på spannmålspriserna, som under de senaste dagarna stigit flera cent.

Imperia-konferensen ajourneras till nästa år?

Premiärministern har i dagarna officiellt meddelat, att valen i New Zealand och Australien med all sannolikhet komma att lägga hinder i vägen för upptagandet av imperie-konferensens förhandlingar i Ottawa i höst. Troligen kommer den ej att sammanträda förrän nästa år.