



De Indianen van Canada



„Langzamerhand ontdekte ik dat de blanken in twee soorten tijd leven, in het verleden en in de toekomst. Indianen leven daarentegen in een eeuwig heden. Onze geschiedenis gaat slechts terug tot de oudste van de gemeenschap, daarom konden we alleen maar leven in het hier en nu.

Als we als jullie, blanken, zouden worden, en rekening houden met het verleden en leven in een soort toekomst die niet bestaat, dan zijn we helemaal weg uit het heden.

Dat overkomt me wanneer ik omschakel van onze taal naar het engels. En wanneer ik na een tijdje engels gesproken te hebben in de blanke maatschappij, terugkeer naar de Indiaanse gemeenschap, dan heb ik het er echt moeilijk mee. Ik weet niet hoe lang het duurt om me weer aan te passen en ik realiseer me niet wanneer het gebeurt, maar op een gegeven moment behoort ik weer helemaal tot die gemeenschap en vergeet ik die abstracte tijd daarbuiten.”

Wilfred Pelletier

Hoe moeilijk het is verschillende culturen te laten samengaan blijkt wel uit deze woorden van Wilfred Pelletier. Hij is zelf Indiaan. Hij behoort tot het volk dat eeuwenlang het Noordamerikaanse land bewoonde. Een volk dat bestond uit verschillende stammen, met een cultuurpatroon dat totaal verschilde van dat van de blanken. Op tal van bijeenkomsten heeft Pelletier zich ingezet voor een beter begrip voor de Indianen en hun specifieke problemen.

Geschiedenis

Dat begrip was er zeker niet toen de eerste kolonisten voet op Amerikaanse bodem zetten. Deze namen vanzelfsprekend aan dat iedereen die anders was dan zij, minderwaardig was. Maar de Indianen bleken een vriendelijk volk.

Eigendom, dus ook het bezit van land, was in heel Amerika onbekend. De Indiaan leefde als een natuurlijk onderdeel van zijn omgeving, als nomade of

als landbouwer. Hij verbouwde niet meer dan hij nodig had om van te leven. De Europese immigranten, die meer uit waren op kolonisatie dan op verovering, wisten niet wat ze met de Indianen aan moesten. Konden ze land afnemen van de Indianen, dat deze zelf niet als eigendom beschouwden? Het particulier eigendom gaf de Europeaan een gevoel van veiligheid en vrijheid. Zonder land was en had hij niets.

Het is duidelijk dat toen de Europeanen de Indianen ontmoetten, zij elkaar niet begrepen.

Het is niet precies bekend hoeveel Indianen er leefden in het gebied dat nu Canada heet. In de tijd dat de eerste blan-

ken er zich vestigden waren er naar schatting 200.000 tot twee miljoen Indianen. Nu zijn het er 310.000. Daarbij zijn de Indianen die niet bij het Department of Indian Affairs zijn geregistreerd niet inbegrepen.

Antropologen geloven dat de Indianen afkomstig zijn van Noord-Azië. Ze zouden in de prehistorie via de Bering Zee naar Noord-Amerika zijn getrokken.

Waarschijnlijk heeft meer dan een miljoen mensen in Canada Indiaans bloed. Veel Indianen zijn volledig geïntegreerd in de Canadese maatschappij. Ze konden ook kiezen voor het leven in de reservaten, met hun eigen sociale structuur, die echter door de veranderde economische omstandigheden niet dezelfde is als voor de komst van de blanken.

In deze reservaten leven honderden Indiaanse groepen die 'bands' worden genoemd. Van de 573 officieel erkende bands heeft het merendeel een bevolking van minder dan duizend mensen.

Indianen

Over het algemeen zijn de leefomstan-