

bestatigen dat zij goed bevolkt zijn. Het is waar, in Labrador zoowel als in Gaspeë laat de landbouw veel te wenschen. Maar het is de grond niet die ontbreekt, het zijn de armen. De inwoners wimen te gelukkiglijk hun brood met de vischvangst, zij willen van geen veldarbeid hooren.

Laat ons daar nu maar van zwijgen; geen beter middel om iets goed te kennen, dan zelf te gaan zien.

Wanneer Amerikā ontdekt was, duurde het nog lang eer men dit overgroot werelddeel goed kende. Doch men wist dat er aldaar groote rijkdommen te vinden waren, en elke europeesche mogendheid wilde er heur aandeel van hebben.

De fransche koning Frans I gaf de begeerte te kennen nauwkeuriglijk ingelicht te zijn nopens het noordelijk deel der Nieuwe-Wereld. Hij gaf last aan Jaak Cartier van eens te gaan zien wat daar zoo al van was.

Jaak Cartier, een wakkere kapitein, die reeds verschillende verre reizen over zee had gedaan en die er aan gewoon was de grootste gevaren te trotsen, vertrok uit St-Malo den 20 april 1534. Hij voerde het bevel over twee schepen en een-en-zestig uitgekozen mannen.

Den 16 juli van het zelfde jaar werd het anker geworpen in de baai van Gaspe. Cartier dact op den oever een kruis plant n. Eenige wilden die er heel zachtmoedig nitzagen, kwamen van verre zien wat er gebeurde.

Al de fransche matroozen knielden neêr en, het kruis eerbiediglijk grootende, gaven zij aan de inboorlingen met teekens te kennen dat al de menschen van het kruis heil en verlossing moesten verwachten.

Wanneer hij zag dat de zeelieden terugkeerden naar hunne schepen, volgde de koning der wilden op eenen kleinen afstand en bleef eindelijk stil op den boord der zee.

Hij droeg een oud versleten kleed, gemaakt uit de huid van eenen zwart n beer. Zijn broeder en drie zijner zonen omringden hem. Dan begon hij eene lange redevoering, in welke hij te verstaan gaf dat de gansche streek hem toebehoorde en dat niemand het recht had aldaar zonder zijne toelating een kruis te planten.

Cartier wist den man door eenige kleine geschenken te overhalen en bekwam zelfs dat twee zonen van den onbeschaafden vorst op zijn schip zouden komen en met hem naar Frankrijk reizen.

Zoo werd Nieuw-Frankrijk eene fransche bezitting.