



D A H O M Y.

Onder den naam van *Dauma* of *Dua-ma* werdt in de zestiende eeuw reeds door de Landbeschrijvers gewag gemaakt van dit rijk. De geschiedenis van deszelfs naam *Dahomy*, welke naam daarvan te weinig afwijkt, om dien niet voor denzelfden te houden, zou echter niet ouder zijn dan van den aanvang der zeventiende eeuw, indien men op de tijdrekkening der inwoners van dat rijk kon afgaan. Zij zeggen, dat de oude naam *Foy* was, maar dat, een hunner Vorsten den grondslag van zijn paleis over den opgeslueden buik van eenen gevangen Koning gelegd en het-