

*ka* zich zoo duidelijk laat onderscheiden, en van welke Kapitein KING eene even zoo naauwkeurige teekening als beschrijving gegeven heeft. Het was gedurende den geheelen nacht stil. Te 4 uren des morgens kwam 'er evenwel eene tamelijke koelte, die, toen wij het land naderden, langzaam naar het Z. Z. O. liep. Des voormiddags te 11 uren liepen wij de baai *Awatscha* binnen, en te 1 uur ankerden wij in de haven *St. Peter en Paul*, na eene zeer gelukkige vaart van 35 dagen van het eiland *Owaihi* en van 5½ maanden van *Brasilien*. Thans hadden wij slechts een' zicke aan boord, en na verloop van acht dagen was ook deze volkomen hersteld.

*Einde van het Eerste Deel.*