

mannen Strandwaarts en den Tweeden relatant met ses mannen landwaarts, een voor uijt leggende bosch in, in dewelke beide parthijen verdwaalden, en niet voor des anderen daags avonds, dus na Twee Etmalen gaans, weder bij eene Negerij bij den anderen quamen, hebbende intusschen geen het minste voedsel genuttigd, waardoor dan ook den Quartiermeester en een mattroos Jan Piet genaamt, ten eenemaal siek wierden, en sij sig dus genoodsaakt vonden aldaar alle te moeten vernagten, werdende door de Swarten als voren gespijsigd, dog met het aanbreken des dageraads genoodsaakt, om met agterlating hunner twee sieken van daar te ver- trecken.

Dat zijl: gelijk soo eevengezegd, des morgens met agterlating hunner twee mackers vertroocken, en gedurende 8 à 9 dagen de wildernissen doorgegaan zijnde, na het uijtstaan van veel honger en ongemak, eijndelijk waren gekomen bij een andere soort van Neegers, die met klijne kleedjes van wit grof Linnen om het onder- lijf bekleed waaren, welke hun niet alleen minsaam bejeegende; maar ook van de eene Negerij na de andere, door een gids lieten begeleiden tot aan een Portugees Comptoir genaamd Jhambanij of Jambanij, leggende op 23 gr: 30 min: Z: Bte: aan een rivier Vijf mijlen landwaards in van't Eiland Maforonho, alwaar den Eersten relatant in eene dicht bijleggende Negerij siek bleef leggen:

Dat den Tweeden relatant daarop met de andere naar 't gem: Comptoir Jambanij voortgegaan zijnde, aldaar aan de Factorij aangekomen, en door het Portugeese Opperhoofd minlijk ontfangen, mitsgs: na dat hij hunne ongevallen verstaan had, met Eeten, drinken en kleederen voorsien, en verdeeld onder de inwoonders, ge- huijsvest geworden waren; zijnde inmiddels den Eersten relatant drie dagen daar aan, meede aldaar in een aller ellendigsten toestand gearriveerd, werdende insgelijx als de voorige ontfangen, en van kleederen voorzien; terwijl voorts gedurende hun verblijf alhier twee hunner mackers namentlijk, de mattroosen Anthonij Helberg en Pieter Andriessen door de geledene ongemacken zijnde komen te overlijden, te weeten, den Eersten op den 18 Octbr: 1770 en den anderen den 28 Febr: 1771, voorts nog aldaar als soldaaten in dienst getreden, en van de protestante tot de Roomse religie overgegaan waren, de Mattroosen Fredrik Lindrood en Jan Morne, den eerst genoemden een Sweed en den anderen een Engelsman van geboorte, zijnde den mattroos Jan Anthonij van Barcelona, bij 't Opperhoofd aldaar als knegt gebleven:

Dat sijl: (doen niet meer dan vijf in getal uijtmakende) te