

zijn rechter bedaard en voorzigtig op zijn paard, laat het wel eenigzins terugwijken, maar houdt tevens zijnen vijand in het oog, die stap voor stap voorwaarts sluip, en op de eerste gelegenheid tot den aanval loert, die hem het paard zal geven. De *Gautscho* weet dit zeer goed, laat zijn paard stijgeren, en nu waagt de tijger eenen sprong en is in den strik gevangen. Het paard rent nu voort zoo hard het kan en sleept het roofdier mede. Soms houdt de *Gautscho* stil. Heeft de eerste strik slechts den hals van den tijger gevat, dan werpt hij hem nog eenen tweeden om de pooten, en is nu geheel overwinnaar. Hij stijgt van zijn paard, wapent zich met een der groote messen, die in zijne laars zitten, steekt den tijger dood en vilt hem dan. Nu is zijne taak volbragt, hij keert met de huid naar *Monte Viedo* terug, verkoopt die, liefkoost zijn paard, en vertrekt weder den volgenden dag om nieuwe avonturen op te zoeken."