

*Dit boekje verscheen reeds voor eenige jaren in het licht. Voorleden jaar werd het, bij gelegenheid der pausselijke aggressie, in Engeland op nieuw gedrukt. Nu wordt het in meer dan ééne taal over Europa verspreid. Mogt het baten! Mogt het de oogen openen der Gouvernemen- ten, der Katholieken en der Protestanten! Ieder, doe in zijnen kring, wat hij vermag, om de stichting van zulke verblijven der boosheid, als de kloosters zijn, of alligt worden kunnen, en uit den aard der zaak worden moeten, tegen te gaan en te weren. Gij vooral, mijn vaderland! weer ze, van uwen, met protestantsch bloed doorweekten, grond! God zegene ook daartoe mijne poging.*

G.

H.